

SURINAAMSCHÉ Courant.



LETTERKUNDIG Dagblad.

Dingsdag den 24^{sten} November.

PARAMARIBO.

NIEUWSTIJDINGEN.

In eene *Caracasche* Courant leest men het volgende:

In een bulletin vinden wij een lang verhaal van het gevecht, hetwelk te Rio-chico had plaats gehad. Wij kunnen slechts de hoofdzak hiervan overnemen, welke hierop neder komt. Tot den 30 Augustus, had men geene andere berichten van den vijand, dan dat hij zich te Pirita ophield, zonder eenig voornemen om eenige beweging te maken. De krijgsmagt van de konstitutionelen in die omstreek beliep op 518 man. Op den eersten dag dezer maand des morgens werd er berigt dat er twee vijandelijke flecheras zich voor den mond van de rivier Tuy vertoond hadden en intusschen dat een gedeelte der troepen naar het strand zou optrekken, om het land van den vijand te beletten, werd er berigt dat men den vorigen dag 11 flecheras van boven had zien afzeilen. Oogenblikkelijk werd orders aan den kolonel Pareja en den kapitein Acevedo gegeven, om zich met hunne detachementen aan het strand te vereenigen. Met den grootsten spoed had men getracht om de rivier over te veren, voor dat men door den vijand kon afgesneden worden, doch op den afstand van een half mijl van de haven komende, zag de kapitein Acevedo 14 flecheras, 1 saluche en 4 andere vaartuigen volk aan wal, ter regter en linker zijde van de rivier zetten; en bemerkende dat hij niet bij tijds kon aankomen om kolonel Pareja van een onverwachten aanval te behoeden, zond hij een bode naar den kolonel om op Guapo te wijken, op welke plaats hij ook aankwam, en dezelve over Curiepi bereikt hebbende, zette hij van daar zijnen marsch met rassche schreden voort, en vatte post voor den mond van de rivier, onder het geweer-schot van den vijand, van waar hij kon zien dat er reeds 300 man vijandelijke troepen geland waren, 100 man aan den kant van Tacarigua en 200 man togende op Rio chico. De vijand werd hem niet gewaar, of kwam met 4 flecheras hem in de flank schieten, zoodat hij genoodzaakt werd terug te deinzen. — Het gerucht van de geweer en kanon schoten maakte gelukkiglijk den aantogt des vijands aan den kolonel bekend. Hij retireerde langzaam om de huisgezinnen van Tacarigua de gelegenheid te geven zich in veiligheid te stellen.

Te half acht ure des morgens vervolgde de kommandant Codazzi zijnen marsch langs el rio del Guapo, hoorde het schieten te Rio-chico en nam zijnen weg derwaarts en te half 10 ure hield het schieten op, toen hij bij de rivier kwam, welke hij echter wegens den hoogen vloed niet kon overvaren, dan in twee kleine kanoos, hetgeen veel tijd nam. Een half uur naderhand vernam hij door eenen boodschapper van kolonel Pareja, dat deze den vijand verslagen had en dat hij onverwijd op Rio-chico moest aanrukken. Om zulks te bewerkstelligen, moest hij de rivier Tuy overvaren, doch aldaar geene kanoos aantreffende, moest hij op Guapo terug keeren en in tijd van twee uren vereenigde hij zich met den kolonel Pareja. Deze bevelhebber, op het gerucht van de schoten des mor-

gens vroeg, in de nabijheid van Tacarigua, bragt zijne troepen onder wapens en op het vernemen des aantogts van den vijand op Rio-chico, snelde hen te gemoet; en niet verder dan een kwart uur geloopt hebbende ontmoette hij den vijand, op wien hij losbrandde en ingevolge zijne bevelen, in de bosschen de wijk namen. De Luitenant Pedro Vicente Aguado, die aan het hoofd eener kolonne was, gaf order om den vijand in het front aan te vallen, deed zelfs met de grootste onverschrokkenheid, terwijl de 2de Luitenant Wenceslao Celler, die in hinderlage lag, den vijand van achteren aanviel. In dit oogenblik vielen onze burgers den vijand met zoodanige woede aan, dat hij onverwijd in wanorde raakte en op de vlucht ging, met achterlating van vele dooden en gekwetsten. Zij bleven twee kompagnies van Anzoategui achtervolgen, tot dat de kolonel Pareja het berigt ontving dat de gansche magt van den vijand, ten getalle van 600, zich op eenen afstand verschanst had. Hierop beval de kolonel Pareja aan een gedeelte der troepen onder den luitenant José Maria Herrera, om zich elders in hinderlage te stellen en aan den luitenant Aguado, om met zijne kompagnie den vijand op den kruisweg van Paparo en Garrapata af te wachten. De vijand rukte toen aan in gesloten kolonnen en werd zoo wel van voren als van ter zijde met een hevigen vuur aangevallen, dermate dat aan zijne zijde veel dooden en gekwetsten vielen. De overmagt van den vijand boezemde hem echter vertrouwen in, zoo dat hij het drie vierde gedeelte der kompagnie van den luitenant Aguado afsneed, hetwelk genoopt werd op Paparo te wijken en zich met de kolonel Acevedo te vereenigen. Hierdoor werd de vijand bemoeidigd om op verscheidene punten op la plaza aan te rukken, hetwelk hij met eene sterke magt aanviel; maar ontmoette aldaar een hevigen weerstand, en werd hem den grond voet voor voet betwist. De dapperheid van onze burgers bezorgde hun een eervollen terugtogt en de kolonel Pareja den geest van zijn volk bemerkende, ondernam een ander aanval op de plaza. De luitenant Aguado werd gekozen om dezen aanval te ondernemen. Hij rukte op de plaza aan, werd met een charge van den vijand begroet, doch niet verder aangevallen; hij vond echter goed terug te keeren, zonder van den vijand achtervolgd te worden. Met zijn opperhoofd vereenigd zijnde, voeren zij in kleine kanoos de rivier over zonder eenigen overlast van den vijand. Toen de troepen aan geeste zijde van de rivier waren, werd door den vijand een soldaat, die krijgsgevangene gemaakt was, voortgebragt en doodgeschoten, met den uitroep: *No se da cuartel! á todo el que cogiéremos se mata!* Er wordt geen kwartier gegeven, allen dien wij gevangen nemen, brengen wij ter dood!

In dit gevecht was het verlies van den vijand 60 dooden en gekwetsten, onder de eerste een officier; aan den kant van de konstitutionelen 12 dooden en 20 gekwetsten.

Er waren reeds in de aantogt naar Rio-chico de kolonne onder den Generaal Pinaugo, gedeelte der kolonne van Generaal Macero, en de rest de kolonne van den kommandant Codazzi; die van Barquisimeto en anderen ten getalle van 3000, zullen ook optrekken.

Eene Caracas Courant behelst eene proklamatie van den Gouverneur van Guayana, waarin geteekend wordt dat er den 8 Julij te Caracas een militairen opstand heeft plaats gehad en waarin de ingezetenen in Guayana aangemaand worden de tegenwoordige konstitutie getrouw te blijven. Dit staatsstuk was geteekend den 31 Julij 11.

Een ander artikel in gemelde Courant geplaatst, is een berigt van den Gouverneur van het Staat Margarita, van den 8 Augustus, den President dank wenschende met het herstel der konstitutie in de hoofdstad, en verders meldende dat de ingezetenen besloten hadden de tegenwoordige orde van zaken getrouw te blijven.

Eene dergelijke depeche is ook door den Gouverneur der provincie Barquisimeto aan het gouvernement ingezonden.

Men zegt ook dat vele der ingezetenen van Barcelona, ontvreden met de partij der hervormers, die stad hebben verlaten en zich naar plaatsen hebben begeven die de konstitutie getrouw zijn gebleven.

De overledene graaf ARAKTSCHJEV (stichter der militaire kolonien in Rusland) heeft bij zijn testament eene som van vijftig duizend roebel bepaald, om te dienen als prijs voor den russischen schrijver, welke honderd jaren na den dood van Alexander I, dat is in 1925, in de russische taal zal hebben opgesteld de volledige best geschrevene en echste levenbeschrijving van dezen Keizer. Het eerste et erkundig literaire ligchaam des rijks zal tusschen de mededingers beslissen. In den loop des twee en tachtigste jaars, na den dood van Alexander, dat is in 1907, zal de akademie der wetenschappen aan het publiek herinneren, dat het tijdstip der mededinging nadert, en de prijs zal in 1925 worden toegewezen. De schrijver van het bekroonde werk zal drie vierde der hoofdsom ontvangen; en een vierde blijft ter beschikking der akademie, en zal door dezelve worden aangewend tot het drukken des werks, waarvan 10,000 exemplaren tot lage prijzen zullen moeten worden verkocht. De opbrengst der verkoop is bestemd om van hetzelfde overzettingen te laten maken.

De hoofdsom is uitgezet tegen 4 ten 100, en zal in 1925 de som van 1,918,960 roebel bedragen, zoo dat het gedeelte dat den schrijver des bekroonde werks zal ontvangen 1,439,220 zal zijn, dit is zonder twijfel de hoogste prijs welke immer een schrijver ontving.

ZUMALACARREGUY is in 1789 van deltige ouders, in Ormaisteguy, in Guypascoa geboren, en heeft van 1800 tot 1813, onder Mina, tegen de Franschen voor de onafhankelijkheid van zijn vaderland gestreden. — In 1820 behoorde hij tot de partij der koninggezinden, en a's zoodanig heeft hij, in 1822, onder Quesada, in Navarre gediend. Door Koning Ferdinand tot kolonel beoorderd, heeft hij met grooten lof het inanterie-regiment Estremadura gecommandeerd. In onmin levende met Quesada, is hij kort voor den dood van Koning Ferdinand, op een zeer gering pensioen gesteld, en is hij

Ter Drukkery van FUCHS & C.